



ORDE VAN DE DIENST

op zondag 12 september 2021

in de Dorpskerk te Santpoort

Voorganger: ds. Jan van Aller

Organist: Elina Keijzer

Lector: Gurie Stijnman

Ouderling: Hans Paap

Welkom door de ouderling van dienst.

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

DE VOORBEREIDING

V: We zijn stil voor het aangezicht van de Eeuwige

Stilte

Drempelgebed

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Levende

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw is tot in eeuwigheid

G: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V Wees gegroet in Zijn naam:

Die was, Die is en Wie wij verwachten

G: AMEN

V: Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn

Zingen: Openingslied: Lied 139: 1 en 2, 'Heer die mij ziet zoals ik ben'

1 Heer, die mij ziet zo - als ik ben,
die - per dan ik mij - zelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diep - ste houdt be - wo - gen,
't ligt al - les o - pen voor uw o - gen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mijn wegen zoals Gij?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

U kunt weer gaan zitten

Inleidende woorden

Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison: Lied 301a

Ky - ri - e e - le - - i - son.
 Chris - te e - le - - i - son.
 Ky - ri - e e - le - - i - son.

Zingen: 865: 1 en 3, 'Komt nu met zang'

1 Komt nu met zang van zoe-te to-nen
 en u met sna-ren - spel verblijdt!
 Zingt op en wilt al - om be-to-nen,
 dat gij van har - te vro-lijk zijt.
 Juicht God ter eer, zijn lof ver-meer',
 die zul-ken gro-ten werk
 ge - daan heeft voor zijn kerk!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistere wolke,
maar weer daarna schoon zonneshijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

H E T W O O R D

Licht voor de kinderen

Gebed om de Geest

Inleiding op de schriftlezingen

Eerste schriftlezing: Deuteronomium 30: 11- 14, en vers 19

¹¹ De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. ¹²

Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen:

“Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”

¹³Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen:

“Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”

¹⁴Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

¹⁹Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, ²⁰door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

Zingen: Lied 316 vers 1 en 2, ‘Het woord dat u ten leven riep’



1 Het woord dat u ten le-ven riep
 is niet te hoog, is niet te diep
 voor men-sen die 't zo traag be - a - men.
 Het is een te-ken in uw hand,
 een licht dat in uw o - gen brandt.
 Het roept u dag aan dag bij na - me.

2. Het is niet aan de overzij.

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
 de wijde oceaan bevaren,
 wie brengt van d' overkant der zee
 de schat der diepe wijsheid mee,
 die 's levens raadsel kan verklaren?

Tweede schriftlezing: Romeinen 7: 15 - 19

¹⁵ Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.

¹⁶ Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is.

¹⁷ Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. ¹⁸ Immers, ik beseft dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.

¹⁹ Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na;
 wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.

Zingen: Lied 316: 3 en 4

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 680: 1 en 4, 'Kom, heilige Geest gij vogel Gods'



4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

DE GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.

Zingen: Slotlied : Lied 425, 'Vervuld van Uw zegen'

Ver-vuld van uw ze-gen gaan wij on-ze we-gen
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,
 in Chris-tus ver-bon-den, te - za - men ge - zon-den
 op weg in een we-reld die wacht op uw woord.
 Om daar in ge - na-de uw woor-den als za-den
 te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,
 door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven
 uw ze - gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

WEGZENDING EN ZEGEN

Allen zingen bevestigend:



Orgelspel

MEDEDELINGEN

Bij de uitgang staan twee collecte-potten. U heeft dus weer de mogelijkheid om apart te geven voor de Diaconie en de Kerk.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken hopelijk buiten op het binnenplein, en anders in de ontmoetingsruimte. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, **maar afstand bewaren blijft geboden!**

Diaconale collecte is bestemd voor:

Protestantse Kerk MISSIONAIR WERK - **Jong en oud ontdekken de kliederkerk**

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

Volgende week zondag 19 september gaat ds. Gilda Polderman voor en zal het Heilig Avondmaal worden gevierd

CORONA-RICHTLIJNEN - voor uw gezondheid en van anderen

- Denk eraan om afstand te houden van elkaar!
- U bent verplicht uw handen bij de ingang te desinfecteren.
- Als u ziekteverschijnselen heeft, verkouden bent, blijft u dan thuis.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen bij het binnenkomen, begeleiden naar uw plaats en bij het verlaten van de kerk.
- U wordt verzocht om aan het einde van de dienst uw plaats niet direct te verlaten, maar te wachten op instructie/begeleiding door de koster.
- In de dienst worden er overzichtsfoto's gemaakt van de aanwezigen. Op deze manier kunnen we achteraf achterhalen wie er aanwezig was.